

# VALKUILEN BIJ HET SAMENWERKEN MET OUDERS

Welke herken jij bij jezelf?

## DE COACH

Als ouders aan iets twijfelen, dan ben jij daar voor de aanmoediging. Jij bent er van overtuigd dat de ouders, met jouw aanwijzingen en adviezen, de situatie tot een goed einde kan brengen.

Dit kan leiden tot frustratie wanneer ouders al jouw top advies niet opvolgen. Bij ouders kan het ook tot frustratie leiden, vooral wanneer zij zich afvragen waar jij je in hemelsnaam mee aan het bemoeien bent.



## DE REDDER

Een ouder kan het niet meer aan. Er is van alles aan de hand. Kortom: het leven is een zootje. Je hoort het aan en laat je er helemaal in meesleuren. Voordat je het weet pas jij op in het weekend zodat de ouders even kunnen ontspannen.

Dit kan leiden dat je over je grenzen heen gaat. De baas is niet blij met deze ontwikkeling. Het probleem van ouders blijft hiermee lekker in stand.

## DE PSYCHOLOOG

De ouders hebben allemaal persoonlijke problemen en hebben hier geen hulp voor. Dit hoeft ook niet, want ze kunnen altijd zo fijn met jou praten. Voordat je het weet zit je 3x per week een half uur met deze ouder te praten over alles wat er speelt in het leven.

Dit kan leiden tot een moeilijke verstandhouding met ouders, dat je veel tijd kwijt bent aan deze ouder en daarmee andere werkzaamheden verwaarloost. Deze ouder heeft hulp nodig en jij bent niet die hulp!



## DE RECHTER

Ieder onderwerp dat aan bod komt, jij hebt er een oordeel over. Je vindt overal iets van en hierbij is een gebrek aan informatie geen struikelblok voor jou. Je hebt een duidelijke mening en alles wat hier vanaf wijkt corrigeer je graag. Je hebt hier meerdere strategieën voor, zowel verbaal als non-verbaal.

Dit kan ertoe leiden dat ouders zich niet kwetsbaar durven op te stellen, ouders minder met je gaan delen of het kan zelfs escaleren tot ruzie.

"NIET(DENKEN TE) WETEN, MAAR VRAGEN"



FrankelVersteeg

